

Kerstwens en bedankje van de gasten van het KEMPISCH INLOOPHUIS

Ons inloophuis biedt een warme thuis waar wij ter allertijden mogen binnenlopen, om zomaar op een aangeboden schouder te leunen. Waar je naast een fijne babbel, ook nog een luisterend oor vindt, je koffie/thee of een ander drankje met de glimlach wordt aangereikt. Waar de klok geen rol speelt en ontzettend veel tijd geschonken wordt met een groot, warm hart.

Dit alles wordt gedragen door liefvallige gastvrouwen die ook nog hun hersenpan trainen om ons voortdurend te entertainen. Daarbij waken zij dat onze creativiteit gestimuleerd wordt. Zij zoeken naar leuke verstrooiing, zodat elke gast met nieuwe moed huiswaarts keert. Daarnaast krijg je de mogelijkheid tot een verkwikkende, losmakende massage, gegeven door diverse vrijwilligers, die elk op hun eigen manier ons lichaam en geest in balans brengen.

Je kan en mag onder muziek een dansje maken, je kan zelfs gek doen.. kortom, je mag gewoon jezelf zijn, uiteraard onder het toezicht van wakende ogen, zodat je je niet bezeerd. Achter de schermen werken natuurlijk ook mensen die verantwoordelijk zijn dat cijfertjes kloppen, die zoeken naar sponsors, zodat het inloophuis kan blijven bestaan.

Je ziet hen weinig, omdat internetten, bellen, berichten, sollicitaties veel tijd steelt.

Zoveel mensen die dat prachtig werk leveren, zonder winstbejag ... en de media heeft er geen weet van.

Daarom grijpen wij, deze gelegenheid aan, om jullie allemaal hartelijk te danken.

We zijn zusterlijk bij elkaar gekomen, we hebben gecijferd en broederlijk gedeeld, we waren unaniem er over eens om jullie figuurlijk in de bloemetjes te zetten.

Weet, dat wij jullie heel graag mogen, meer nog, van jullie houden, en ontzettend dankbaar zijn, dat jullie telkens weer kostbare tijd aan ons schenkt.

Dank jullie wel, namens alle gasten van het inloophuis.

Francine Delanglez